



Jelle Paauw - baanmanager



Jort Paauw - greenkeeper

Klasgenoten: Jelle en Jort Paauw

Samen gingen de broers Jelle (29) en Jort Paauw (31) uit Heino in 2004/2005 terug naar de schoolbanken en reisden daarvoor naar 's-Hertogenbosch. Jelle werkte al als baanmanager bij de Drentsche Golf en Country Club die toen ruim een jaar open was. Jort vermaakte zich bij de plaatselijke loonwerker en zocht meer uitdaging in zijn werk. De loonwerker proefde op de baan van zijn 'broertje' een paar dagen aan het prachtige greenkeepervak. Uiteindelijk kon Jelle zijn 'grote broer' overhalen zich voor de greenkeeperopleiding in te schrijven. Zelf ging hij naar de opleiding om meer over 'groen' te weten te komen. Tijdens zijn opleiding Sportmanagement was dat niet aan de orde geweest. Resultaat: er lopen nu twee Paauwen op de baan: één als 'buitensmens', de ander een 'mensenmens'. En op Naarderbos loopt er nog zo'n Heinose Paauw rond!

Hoe ziet je woon/werkverkeer eruit?

Ik woon in het Overijsselse plaatsje Heino, maar reis altijd met de auto. Het is meestal wel rustig naar Zeyerveen, waar ik manager ben van de DGCC. Via een sluiproute over Ommen en Hoogeveen ben ik in 50 minuutjes over!

Ik werk en reis met heel veel plezier. Ook ik woon in Heino en ben nu vijf jaar greenkeeper op de golfbaan van Golfclub Zwolle. Die ligt hier 12 kilometer vandaan. Soms ga ik op de fiets, want er zijn dagen dat ik dan sneller over ben dan met de auto.

Wat is het eerste wat jij doet als je op je werk komt?

Mail checken onder het genot van een kop koffie!

Als niemand het nog gedaan heeft: machines klaarzetten en de hekken los. Standaard direct koffie? Nee. Ik hou ervan lekker snel te beginnen, dan komen we vroege golfers niet in het vaarwater.

Wat vind je het vervelendste werk momenteel?

Administratief werk vind ik minder plezierig. Omgang met medewerkers en gasten geeft mij de meeste voldoening. Ik ben een echte 'mensenmens'.

Poeh. Goed over nadenken..... (verder kwam Jort echt niet)

Waarover zou je je echt opwinden als je tijdens je vakantie zouden bellen?

De mededeling dat de clubhuiskelder onder water staat. Daar vindt je onze natte ruimtes. Het is me al één keer overkomen dat de pomp niet naar behoren functioneerde en dat de zaak helemaal onder water stond.

Als ze me kwamen vertellen dat de greens vernield waren omdat ze er met een auto overheen gecrost hebben. Daar zou ik echt van balen. Verder maak ik me niet zo snel druk.

Wat zou jij doen als je een ton aan je baan mocht besteden?

We bouwen momenteel ons clubhuis uit. Dat is al een mooie verrijking op ons 'pollenbaantje', zoals Jort de Drentsche altijd noemt als we elkaar spreken. Als ik echt een ton moet besteden, denk ik aan de bouw van een hotel, personeelsvoorzieningen en machines. Overigens zijn we met de machines op de DGCC nu ook al heel tevreden.

Ik ben superenthousiast over onze 18 holes, hoewel mijn broer het een knikkerbaan noemt. Ik zou het geld besteden aan het nieuwe 9-holes gedeelte. Maar een ton? Dan zou ik dat gedeelte van de baan, dat nog vrij open en gemakkelijk te bespelen is, wat uitdagender maken.

En als je alles nog een keer over mocht doen?

Ik heb de HBO Sportmanagementopleiding in Groningen gedaan. Via een stage bij Burggolf ben ik in Zeyerveen komen werken. Ik zou het weer zo doen. Ik geef meer om mensen dan machines. Misschien zou ik samen met Jort een golfbaan willen beginnen. Onze broer, Hidde, zou ik er ook bij betrekken. Die werkt voor de Golfacademie op Golfbaan Naarderbosch.

Ik ben een buitensmens. Mijn droom was een boerderij. Ik volgde MLS, werkte op een fruitteeltbedrijf en bij een loonwerker. Ik werk nu vijf jaar hier, maar wenste dat ik eerder deze richting gekozen had en dat ik het verder uitgebouwd had. Hoofdgroenkeeper worden of samen een golfbaan beheren met mijn broers lijkt me niet zo gek....

Welk seizoen vind jij het leukste op je baan?

Geef mij maar het hele hoogseizoen van april tot oktober. Ik vind het lekker om veel mensen om me heen te hebben. Ik mis winterdag de leden, de mensen: er moet iets gebeuren, dan voel ik me happy.

Zonder twijfel het voorjaar, dan kriebelt mijn boerenbloed en wil ik samen met mijn vijf collega's erop uit, aan de slag! Ik zie altijd uit naar het einde van de winterse rusttijd.