

Vakmanschap, Vakmanschap, Vakmanschap

Greenkeepers moeten beseffen dat respect geen one-way-street is. Daar moet je zelf ook iets voor doen!

Het is een platgetreden waarheid: vraag aan een makelaar waar het bij een huis om gaat en hij (of zij natuurlijk) zal zeggen locatie, locatie, locatie. Verplaats dat naar het vak van greenkeeping en de letterlijke vertaling is waarschijnlijk Vakmanschap, Vakmanschap en nog eens Vakmanschap. Met misschien - omdat u zo aandringt en het bijna kerst is - een dikke snuf respect. Dat respect lijkt iets nieuws. Binnenkort wordt het jaarlijkse golfgala weer gehouden. Een paar jaar geleden was ik als hoofdredacteur van een greenkeepersbladje bijna een vreemde eend in de bijt.

**Veel belangrijk is natuurlijk dat de
nieuwbakken Greenkeeper of the Year
André van der Woude de credits krijgt die
hij verdient!**

Nu voel ik me welkom en al bijna *one of the boys*. Nu is het niet zo belangrijk wat ik daarvan vind. Belangrijker is dat het vak van greenkeeping op zo'n moment dat het hele golfwereldje bij elkaar zit een belangrijke plek gegund wordt op dit *event*. Veel belangrijk is natuurlijk dat de nieuwbakken Greenkeeper of the Year André van der Woude daar de *credits* krijgt die hij verdient. Hij is een goede winnaar en - volgens mij - een superambassadeur voor het vak. Natuurlijk kunnen er allerlei zaken worden verbeterd bij de uitreiking van deze award. En het belangrijkste is dat mensen gewoon de *guts* hebben

om mee te doen. Op die manier kunnen we met zijn allen zorgen dat de draai in de houding ten opzichte van greenkeeper wordt bestendigd. Je hoort wel eens het verwijt dat de greenkeeper-of-the-year-verkiezing vooral een hoofdgreenkeeper-of-the-year-verkiezing is. Misschien klopt dat wel, maar greenkeepers moeten beseffen dat ze dat voor een groot deel zelf in de hand hebben. Als ik naar de vijf of zes laatste winnaars kijk, dan zijn dat stuk voor stuk mensen die - misschien geholpen door de award - stappen gemaakt hebben in hun carrière. Ambitie wordt dus beloond. Dat geldt voor hoofdgreenkeepers, maar als het aan mij ligt evenzeer voor "normale" greenkeepers. Maar greenkeepers moeten zelf ook beseffen dat respect geen *one-way-street* is. Daar moet je zelf ook iets voor doen!

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur



Be social

Scan of ga naar:

www.greenkeeper.nl/article/28014/vakmanschap-vakmanschap-vakmanschap